

# STØT DEN SVAGE PART – STØT GAZA

Når en svært bevæbnet mand står med foden tungt plantet på en andens nakke, kan det se helt fredeligt ud, indtil den underste begynder at røre på sig og gøre modstand.

Dette billede dækker situationen i Gaza.

## Den svage

I Gaza holder Israel halvanden million mennesker under total belejring. Der hersker sult, arbejdsløshed og forurening. Der mangler alt. Under krigen i 2008-09 blev 1400 palæstinensere dræbt. Boliger, skoler, gartnerier og et hospital blev ødelagt.

Befolkningen lever i en konstant angst for, at de israelske fly, der overflyver Gazastriben døgnet rundt - ikke kun i disse dage - skal slipper deres last. Folk har ingen steder at flygte hen.

## Den stærke

Israel ønsker, at den israelske befolkning skal kunne leve i sikkerhed for raketter affyret fra Gaza. Det er et helt forståeligt ønske. Men det kan ikke opnås med vold – tvært imod. Så længe Israel undertrykker det palæstinensiske folk og holder det fanget i enklaver, vil det møde modstand. Og jo mere omfattende undertrykkelsen bliver, jo mere modstand.

## FN

I stedet bør Israel vende sig til det internationale samfund gennem FN. FN har løsninger og det værktøj, der kan sikre sameksistens på et retfærdigt og humanistisk grundlag.



# TÆND ET LYS

## STØT DEN SVAGE PART

## STØT GAZA

**Fordøm alle bombardementer og krigshandlinger**

**Kræv øjeblikkelig våbenhvile**

**Stem for anerkendelse af  
Palæstina i FN**

**Vis respekt for menneskerettighederne  
– også palæstinenserne**



